

17. søndag efter Trinitatis d. 23. september 2018

familiehøstgudstjeneste

Salme: Nu går vi glad vor kirkegang (mel. I østen stiger solen op)

448: Fyldt af glæde over livets under

Børnedåbssang: Vi står her og vifter med vores flag

Børnesang: Jesus kalder (mel. Mester Jakob)

728: Du gav mig, o Herre, en lod af din jord

Børnesang: Hvem skabte stjernerne

730: Vi pløjede og vi så'de

Børneprædiken

Er der nogen, der vil høre en historie? Godt, jeg vil fortælle jer om en mand ved navn Levi. Er der nogen af jer, der hedder Levi? Levi var tolder i Israel for mange hundrede år siden. En tolder tog folks penge og gav dem til et andet land, som havde besat Israel. Og så tog de ofte lidt ekstra penge til sig selv. Det var en af fordelene ved at være tolder.

Så Levi sad ved sit bord og talte penge, lavede næsten rigtigt regnskab og tog lidt ekstra til sig selv. **(tag pungen op af kassen, en stor regnskabsmappe, fordel penge, lav regnskab)**

Til gengæld: **Næsten ingen venner.** Hvem kan li en, som stjæler ens penge eller arbejder for det land, som har besat ens eget land? Han havde kun sit arbejde. Sit bord, hvor han sad og indkrævede penge.

En mand kom forbi og sagde Følg mig! Vil I ikke lige sige det i kor: **FØLG MIG!**

Det gjorde Levi. Rejste sig, pakkede sine ting sammen, **Slog sit bord sammen** og fulgte Jesus.

Tænk, der var en som gad være sammen med ham. Levi blev glad. Virkelig glad. En ny ven!

Så glad, at han inviterede Jesus hjem til sig. Stiller bordet op igen! **Dækker op til mange gæster!** **(med farvede krus og blomster)**

Og så kommer de andre mennesker, som også følges med Jesus. De andre, som folk ikke vil være sammen med. Dem som måske er grimme. Dem som lugter af fisk. Dem som stjæler og slår. De holder en fin fest i Levis hus.

Nogle siger til Jesus. Jesus, du skal ikke holde fest med dem. Du bliver måske bare selv grim eller kommer selv til at lugte af fisk. Bliver en tyv eller en der slår.

Nej, siger Jesus. Det er netop dem, jeg skal være sammen med. De har brug for mig. De ved godt, de ikke er perfekte eller har styr på alt. Derfor har de brug for mig, og derfor holder jeg fest med dem.

Jesus kalder stadig på os i dag, som han kaldte på Levi. Siger ”følg mig”. Vil I hjælpe med at sige det igen? Følg mig!

Og når vi følger ham, så mødes vi i kirken. For her mødes alle os, som ikke kan klare alt selv. Os, som indimellem kommer til at lyve, til at stjæle eller til at skælde ud på andre. Her mødes vi, for vi ved, at vi ikke er perfekte, og at vi har brug for Gud. Så i kirken beder vi til Jesus. Vi synger til ham. Vi hører om ham. Vi har brug for ham.

Her i kirken er der plads til alle, **kirken er et hus for os alle**. Små, unge, voksne og gamle. Her er der dækket op til fest hver søndag, når vi alle sammen, helt forskellige som vi er, spiser sammen ved nadverbordet! Der spiser vi med hinanden og vi fejrer, at vi spiser sammen med Jesus, som er ham, det altid handler om her i kirken.