

Palmesøndag familiegudstjeneste

Salmer:

Børnesang: Vi vil være med (Syng med nr. 95)

Børnesang: Kirken er et hus for os alle

Salme x Den grønne søndag

260 Du satte dig selv i de nederstes sted

192,7 Du, som har dig selv mig givet

240 Dig være ære

Børneprædiken

Jeg hedder Kongensholm.

Kan I høre det? ”Kongen.” Men jeg ligner måske ikke en konge.

Hvordan ser en konge ud?

Jeg har hørt, at de skal have noget på hovedet:

Jeg har taget lidt hovedbeklædning med for at se, om jeg kan blive mere konge-agtig. Præsten prøver safari-hat, studenterhue, løbehue, bondehue og til sidst kongekrone.

Hvad har en konge ellers? Flot tøj? Det har jeg omme i skabet bag alteret.

En trone måske. En høj trone. Okay, så man skal højt op?

Præsten går op på prædikestolen. Er jeg nu en konge?

Nej. Måske må jeg indse, at jeg bare ikke bliver konge.

Vi har lige set minikonfirmanderne holde deres påskeoptog.

Jesus red ind i Jerusalem.

Jesus. Ikke en normal konge. Han lignede ikke en.

Han var heller ikke sådan som folk forventede.

De troede ellers han ville være konge, da han red ind i Jerusalem. En konge med magt, og måske endda med et sværd i hånden.

Men det endte med, at han blev kronet med en **tornekrone i stedet for en kongekrone.**

Det lyder slet ikke rart.

Det endte med at han fik en trone, men **korset blev hans trone**, hvor han blev ophøjet.

Der blev endda sat en indskrift over ham: Jesus af Nazareth, jødernes konge.

Så var han en konge?

Ja, men en anderledes konge. Han døde selv i stedet for at slå andre ihjel med magt.

Han sagde man skulle tilgive sine fjender og bede for dem, som forfølger en i stedet for at slå dem i hjel eller hævne sig.

Men en konge over liv og død, for han stod op fra døden igen og besejrede døden. En konge som lever i dag og stadig kan være vores konge. Ikke en jordisk konge. Men en **en himmelsk konge. Guds søn! Han vandt over døden. Det er den største kamp, der er vundet.**