

Nu skal vi høre en tekst fra Bibelen. Prøv at lægge mærke til, hvad den siger om dåb og Noa.

1. Petersbrev 3,18-22.

Genfortælling: Man kan godt være bange for at drukne i vand. Men nogle gange kan vand også redde os. Hvis vi er tørstige på en varm sommerdag. Eller som i fortællingen om Noas ark. Noa og hans familie havde fået at vide af Gud, at de skulle bygge et skib, fordi der var blevet så meget ondskab på jorden, at Gud ville lave en ordentlig oprydning. Så det gjorde de. Og det begyndte at regne og vandet steg og steg. Men de blev reddet gennem vandet i deres båd, og de kom bort fra ondskaben på jorden, som vandet rensede bort. Så vandet rensede jorden og reddede dem. Så det er det første, vi skal huske. Vand kan rense og redde.

Prædiken over Matthæus 3,13-17

I er flot udklædt. Jeg vil også klædes ud. (Præsten prøver om han kan passe dåbskjolen, brudekjolen og får til sidst albaen på.)

Så, nu er jeg også udklædt. Det er fint med den hvide dragt.

Kender I andre, som er klædt i hvidt? Engle. Lucia-brude. Konfirmandpiger. Brude. Dåbsbørn. Hvid står for det rene, det som er ikke er beskidt. Derfor er en dåbskjole hvid, for dåben er et slags bad, hvor vi bliver vasket rene. Når vi bliver døbt, lige her ved døbefonten, så får vi lidt vand på hovedet. Som et tegn på, at nu bliver vi vasket rene. Alt det, som før gjorde os beskidt, det har Gud nu vasket væk. Husk på det vi hørte for lidt siden i fortællingen om Noa. Vand kan rense og redde. Ja, det kan gøre os rene. Så rene, at når Gud ser på os, når vi er døbt, så er vi helt rene og hvide og skinnende.

Måske kan du ikke huske din dåb. Jeg kan ikke. Men jeg ved, hvilken dag, det var. Den 15. april 1979. Det er mange år siden. Dengang havde jeg også en hvid kjole på, det var min mors brudekjole, som var blevet syet om.

Tror I også Jesus blev døbt? Det er mange år siden. Han kom til en mand ved navn Johannes og sagde, at han gerne ville døbes.

Johannes nægter. Jeg skal da døbes af dig Jesus i stedet, sagde han.

Men Jesus vil døbes og bliver døbt. Og fordi Jesus bliver døbt, tager han alt det på sig, som kan gøre os beskidte og alt det, som vi gør, som vi nok godt ved, vi ikke skal gøre.

Så lød Guds stemme fra oven: Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Glæde. Gud i himmelen elsker sin søn Jesus.

Det samme siger Gud til os, når vi bliver døbt. Du er min elskede søn. Jeg bliver glad, når jeg ser på dig. Jeg elsker dig.

Derfor tager vi en hvid dragt på. Fordi Jesus har taget alt det, som gør os beskidte og det, som vi gør forkert.

Hvid er også en festfarve. Mænd tager fx hvide skjorter på til fest. Dåben er en festdag. Fordi Gud er så rar, fordi han er vores far og elsker os og fordi vi engang efter døden skal leve evigt hos ham og holde en fest der. Den store himmelske fest. Dåben, den hvide dragt, er det tøj, som vi skal have på for at være med i den fest. Det er værd at fejre. Det kan gøre os glade.

Så vi skal huske: Vand kan rense og redde. Dåben rense og redder, og gør, at vi kan holde fest i vores hvide dåbstøj hos Gud engang.