



Kom til mig, alle I, som
slider jer trætte og bærer
tunge byrder, og jeg vil give
jer hvile.

Matthæusevangeliet 11,28.

HINGE-VINDERSLEV KIRKEBLAD

34. ÅRGANG • JUNI • JULI • AUGUST 2017 • NR. 3



Boop. Kilde

Ch. Langvad

Du Herre Jesu Kriste,
vor glædes sol og skin,
bliv hos os til vort sidste,
opvarm vort kolde sind!
Giv kærlighed vort hjerte,
forny vor sjæl og ånd,
vend bort al sorg og smerte
alt med din milde hånd!

*(Den Danske Salmebog
nr. 722, vers 4.)*



Hvile

Når man har siddet foran computeren i for lang tid bliver øjnene trætte. Når man har siddet bag et rat i mange timer, bliver man træt i armene og i speeder-foden. Når man har haft en lang dag med fysisk arbejde, kan man høre sofaen og dynerne kalde.

Vores krop fortæller os med sine tydelige tegn, at nu vil den gerne slappe af. Nu trænger den til at genoplade. Det gør den ikke, fordi den er genstridig eller gerne vil irritere os. Men dybest set fordi den ved, hvad der er bedst for os. Vi er skabt til at arbejde og virke. Og skabt til at hvile.

Det er sommertid. Ferietid. Hviletid? Det er i hvert fald tiden, hvor de fleste af os på et eller andet tidspunkt har ferie fra dagligdagens faste indhold og rammer. Der er mulighed for at slappe af, tage på udflugter, hvad enten det er til en campingplads eller bare ud på terrassen med en kop kaffe og en god bog.



Boop. Kilde

Ch. Langvad

Vi kan have set frem til hvilen i lang tid. Glædet os til den. Tænkt, at når det bliver sommer, så skal haven have en ordentlig omgang, så skal jeg have læst den seneste bestseller-roman, så skal min familie have al min opmærksomhed.

Og så kommer den endelig. Ferien. Hvilen. Det føles godt det første stykke tid. Men så bliver det tomt. Som når man har afleveret sit speciale på studiet eller færdiggjort en anden stor opgave. Det føles frit i begyndelsen. Men efterhånden begynder en mærkelig fornemmelse at brede sig. Fornemmelsen af at mangle at udrette noget. Fornemmelsen af tomhed. Før var der et klart mål. Opgaven. Nu virker det hele mere diffust.

På samme måde kan feriens frihed overvælde os. Alle muligheder ligger åbne. Der er mulighed for at være vågen til langt ud på de lyse sommernætter og sove længe morgenen efter. Der er mulighed for at tage en øl til frokosten på en tirsdag. Men det kan hurtigt blive lidt tomt. Vi føler, vi ikke rigtigt får udrettet noget. Vi savner hverdagens faste klare rammer og pligter. Måske var de nogle gange trælse og irriterende. Men de gav da i det mindste et klart mål for dagen. Nu er der frihed. Og forvirring.

Det kræver øvelse at hvile sig. Det kræver tid at falde til ro. At vænne sig til, at det er helt okay, at der ikke sker noget. At vi faktisk ikke behøver at nå det hele i dag. Noget kan vente til i morgen.

Eller også føles ferietiden helt anderledes. For nogle kan ferietiden være der, hvor man får endnu mere travlt end i hverdagen. Nu skal alle projekterne i hus og have realiseres. Nu skal alle børnebørnene besøges. Nu skal alle forårets aviser, som tårner sig op i ulæste stakke, læses og forstås. Hviletiden bliver slet ikke til den hvile, den var tiltænkt.

I Bibelen siger Jesus: ”Kom til mig, alle I, som

slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.”

Det er ikke et verdensfjernt råd. Det har ikke kun noget med den evige hvile hos Gud efter døden at gøre. Nej, det har med hverdage, her og nu, at gøre. Jesus ved, hvordan vi mennesker fungerer. Han har selv levet her på jord. Han trængte selv til hvile. Han havde selv behov for at trække sig tilbage indimellem.

Og han ved, at vi mennesker trives bedst med hvile indimellem. Hver sommer. Hver søndag. Eller en anden dag i ugen. Ifølge Bibelen blev vi mennesker skabt på den sjette dag, og hviledagen er den syvende dag. Den første hviledag kom hurtigt, og det siger noget om, hvor central og vigtig hvilen er for os mennesker. Gud under os hvilen. Han ved, hvor vigtig den er for os. Han ved, at vi har brug for at have fri rum og fritider, hvor vi ikke behøver at udrette og præstere noget.

Det er bare ikke altid, vi selv formår at få hvilen og freden til at melde sig. Tanken om, at nu skal vi virkelig hvile og slappe af, kan blive til en byrde og stresse os. Men også hvilens byrde ønsker Jesus, at vi fortæller ham om. Alle slags byrder kan vi nævne for ham, når vi stille indeni os selv eller højt beder til ham og fortæller ham, hvad der tynger os.

Og måske, når vi er faldet til ro, har skruet ned for tempoet og lydniveaue, kan vi høre ham svare tilbage: Kom og sæt dig. Kom og hvil dig. Kom og fortæl mig, hvad der fylder i dig.

Glædelig hviletid!

Forslag til læsestof om hvile:

Thomas Kristensen: Livets oaser. Lohses Forlag 2017.

Tomas Sjödin: Det sker når du hviler. Boedal 2014.

Mikael Holst Kongensholm

Minikonfirmander



En god flok børn fra 3. klasse på Vinderslev Skole har fra slutningen af januar til begyndelsen af april gået til minikonfirmandundervisning onsdag eftermiddag i Vinderslev. Hver gang begyndte vi i kirken med en kort gudstjeneste med salmer og sange, bøn og trosbekendelse. Derefter gik vi på opdagelse i kirken og har været rundt i alle krogene, også en tur helt oppe på det mørke loft med pandelamper på.

Bagefter gik vi over i Sognehuset, hvor Tove hver gang serverede saftvand og boller. Til sidst så vi fremad mod påsken gennem sang, leg, drama, udklædning og læsning i Bibelen. Minikonfirmanderne var nemlig med til at forberede gudstjenesten palmesøndag. De øvede påskeoptog, de lavede pynt til kirken, de øvede sange og bønner, og de gjorde det virkelig godt. Derfor kunne vi slutte af med en festlig gudstjeneste palmesøndag d. 9. april og hyggelig fællesspisning i sognehuset bagefter.

Vi spurgte minikonfirmanderne, hvad der har været mest spændende ved forløbet. De nævnte klokkerne i kirkens tårn, som vi klatrede op

til og beundrede. De var også glade for at besøge Marianne oppe ved orglet, høre om dets spændende lyde og alle få lov til at prøve at spille lidt på det.

Spurgt om, hvilken sang de bedst kunne lide, nævnte de Sigurd Barretts ”Kirken er et hus for os alle”, som er en dejlig sang om, hvad der sker til en gudstjeneste og om, at kirken netop er et hus for alle; unge og gamle, små og store. De var også glade for sangen ”Pris Gud”, især fordi den havde nogle seje håndtegn.

Ifølge minikonfirmanderne var det allerbedste, som overgik alt andet, Toves hjemmebagte boller. De var i en kategori for sig, og minikonfirmanderne gik meget op i, at de alle fik deres fire halve boller med smør.

Helle, Anna Grete, Tove og Mikael siger tak for, at vi fik lov til at låne jeres dejlige børn og lære dem godt at kende. Vi ser frem til at byde næste hold minikonfirmander velkommen i foråret 2018.

Mikael Holst Kongensholm





Gudstjeneste på Vinderslevholm

2. pinsedag mandag d. 5. juni kl. 11.00 håber vi, vejret er godt. Vi gentager nemlig succesen fra sidste år og laver en friluftsgudstjeneste på Vinderslevholm. Gudstjenesten er et fælles arrangement mellem Hinge og Vinderslev sogne og er en oplagt mulighed for at møde nogle,

man ikke lige deler kirkebænk med hver søndag, og for at opleve de skønne omgivelser ved Vinderslevholm. Bagefter nyder vi sammen vores medbragte mad, udsigten og fællesskabet med hinanden. Husk et tæppe eller en stol at sidde på.



Hinge

Familiegudstjenester

Både i Hinge og Vinderslev Kirke er der jævnligt gudstjenester, som på en særlig måde er **for hele familien**. De indeholder en blanding af salmer og børnesange, en bibelfortælling helt i børnehøjde og andre indslag, som ikke plejer at være i en normal højmesse. Typisk er der også noget godt at spise og en spændende aktivitet efter gudstjenesten.

Næste familiegudstjeneste er **onsdag d. 31. maj kl. 17.30-19.30 i Hinge Kirke**. Først mødes vi til en familievenlig gudstjeneste i kirken, derefter er der fællesspisning i K-huset og til sidst forskellige kreative aktiviteter.

Efter familiegudstjenesten d. 31. maj er der lidt sommerpause mht. familiegudstjenester, men vi vender tilbage med gudstjenester i børnehøjde efter sommerferien.

Ældreudflugt

Mandag d. 12. juni 2017 er der udflugt for de ældre i eller med tilknytning til Hinge sogn.

Turen går i år til Mariager, og vi får efter en morgensang en kop kaffe i bussen.

I Mariager - rosernes by - skal vi besøge Mariagers meget smukke klosterkirke og kloster. Vi får historien om kirken og klosteret og en del af byens historie. Efter besøget i kirken er der mulighed for at gå en tur i Rosenhaven der ligger i anlægget ved klosteret. Der er borde og bænke i haven, så man kan også blot sidde på en bæk og nyde synet af de mange roser.

Derefter kører bussen den korte tur ned til Hotel Postgården, der er en gammel fredet bindingsværksbygning i centrum af Mariager. Her serveres en to-retters middag. Efter midt dagen er der mulighed for at beundre de gamle huse i bymidten og besøge Himmerigs Plads,

der ligger overfor kroen, inden turen kl. 14.00 går videre til Mariager Saltcenter og saltsyderi.

Vi bydes velkommen af sydemesteren, hører hans fortælling og ser filmen om saltets historie.

Der er tid til at gå rundt på egen hånd, inden der kl. 15.45 serveres kaffe i Cafe Saltbøssen, der ligger smukt med udsigt over fjorden.

Der er afgang fra Brogade i Kjellerup kl. 9.15, fra Nørskovlund forsamlingshus kl. 9.30, og forventet hjemkomst kl. 17.45.

Pris kr. 150,00 pr. person.

Tilmelding senest d. 6. juni til Svend-Erik Laursen på svende-laursen@hotmail.com eller 27 29 24 59 eller til Gerda Hjorth på hinge@post.opasia.dk eller 86 88 66 33.

Voksenprogram

KFUM og KFUK i Hinge



Et væld af spændende og gode tilbud
www.facebook.com/kfumogkfukihinge

Så er vi ved at være klar på, hvordan KFUM og KFUK i Hinges tilbud fremover kan være. Fremover vil der ikke være planlagt en masse tilbud og aktiviteter til dig, men derimod vil der være nogle fantastiske lokaliteter og muligheder for selv at være med til at skabe tilbuddene.

Hver onsdag er der ÅBEN ONSDAG i KFUM og KFUK's lokaler i Hinge fra kl. 19.00 til kl. 21.00. ÅBEN ONSDAG henvender sig til alle i lokalområdet, og det vil sige at:

- I stalden er der ÅBEN STALD, hvor der er mulighed for at komme med alle mulige former for projekter. Du kan komme selv eller sammen med dit barn eller barnebarn og lave alt muligt værksteds-/udendørskreativ. Det kan være at makke i en motor/maskine/haveredskab eller lave noget i træ. Det kan være at snakke og hjælpe andre, der er i gang med noget. Eller noget helt andet. Kom og udfordr os! Det handler om, at man sammen arbejder på én eller flere forskellige projekter og har det sjovt og hyggeligt samtidig.
- I MOKKEN er der ÅBEN Cafe/dagligstue, hvor der er mulighed for at lave alt muligt kreativt; snakke og hygge over en kop kaffe/te; debattere det, der lige presser sig på; spille et spil eller noget helt andet. Barn, ung, voksen... alle er velkomne! Kom endelig og vær med til at præge det! Jo flere vi er, des bedre bliver det helt sikkert! Barn, ung, voksen, moden, ældre... uanset alder... lad os lave noget på tværs af fødselsår! Der er masser af steder, hvor vi bliver delt ind i aldersgrupper; her vil vi gerne skabe rammer på tværs af alder. Vi planlægger som sagt ikke en masse aktiviteter, men vi er der, og lokaliteterne er der, så kom og vær med til at fylde dem ud!

Når aftenen når kl. 21, er der mulighed for at gå hjem og få noget søvn eller at gå med ned i kirken i 10-15 min. til en kort aftensang. Det er helt frivilligt.

Ud over ÅBEN ONSDAG vil der ca. en gang i måneden være litteratur-eller filmaften. Her vil vi diskutere en aktuel film eller bog. Det vil også være om onsdagen, som et supplement til ÅBEN ONSDAG.

Hver onsdag fra kl. 17 – ca. 17:30 kan man være med til en forbøns-stund. Her mødes man i MOKKEN og beder for, hvad man lige tænker og mærker, der er brug for.

Endelig vil der ca. 4 onsdage om året være familiegudstjenester. Men det hører I mere om på facebook mm.

ÅBEN ONSDAG betyder, at det er åbent for alle, og vi håber, at du og din familie vil gøre brug af det og selv være med til at skabe de sjove og spændende aktiviteter og ideer.

Ind i mellem vil der være andre arrangementer af forskellige slags – det kan man læse om på facebook siden for KFUM og KFUK i Hinge.

Efter sommerferien starter der nye bibelstudiegrupper op. Det er for dem, der i mindre grupper har lyst til at snakke og diskutere, hvad kristendommen har at sige os i 2017. Grupperne består af 8-10 personer og kører i tre år. Som regel har grupperne et eller andet materiale, man diskuterer ud fra.

Hvis du vil høre mere om vore aktiviteter og tilbud, så kontakt Bjarne Jacobsen på 30 27 63 31 eller Dorte Hougaard Madsen på 60 21 44 08.

Til kalenderen:

11. maj: Løvspringstur med efterfølgende hveder. Nærmere info om tid og sted.

29. aug.: Fælles opstart af nye bibelstudiegrupper. K-huset kl. 19.30.

7. sep.: Voksenaften m. biskop Henrik Stubkjær, Viborg. K-huset kl. 19.30. Pris: 50 kr.

Teltgudstjeneste d. 11. juni

Det er sommer. Mange tager på camping eller sætter et telt op i baghaven til børnene. Kirken vil også være med! Derfor er der igen i år teltgudstjeneste i forbindelse med Egns- og Sportsugen i Nørskovlund på sportspladsen i

Nørskovlund. Det foregår **søndag d. 11. juni kl. 11.00**. Efter gudstjenesten er der grillpølser og tilbehør. Kom og vær med til en gudstjeneste i uvante rammer og med god tid til en hyggesnak bagefter.

Menighedsrådsmøde

Torsdag d. 17. august kl. 19.30 hos Mogens Erik Jensen, Taskebjergvej 19.

Konfirmation

Søndag d. 7. maj kl. 9.00 blev Louise Holm Christiansen konfirmeret i Hinge Kirke af sognepræst Mikael Holst Kongensholm.



Vinderslev

Konfirmation

Søndag d. 7. maj kl. 10.30 blev følgende konfirmeret i Vinderslev Kirke af sognepræst Mikael Holst Kongensholm:

Amalie le Févre Lundqvist
Anders Schmidt Farcinsen
Christine Antonette Søe Mikkelsen
Danny Celinder Holst Rasmussen
Frederik Smedegaard Inan
Freja Rolle Møller

Hannah Borg Nielsen
Ida Katrine Johannesen
Kion Kjær Vibjerg
Maria Ølgaard Jensen
Marie Krogh Tøndborg
Peter Bundgaard Nørskov
Philip Andersen
Rasmus Juul Bay Sørensen
Sara Frederiksen Petrovic
Simon Lyngsøe Jensen



Menighedsrådsmøde

Torsdag d. 24. august kl. 19.00 hos Knud Friis, Vinderslevholmvej 50.

Indre Mission i Vinderslev/Mausing

Juni

Torsdag d. 1. kl. 19.30 Samtalemøde hos Tove & Johannes Lauritsen, Tulipanvej 7. Emne: Apostlenes Gerninger kapitel 11.

Lørdag d. 3. – mandag d. 5. Haderup Pinsecamping.

Onsdag d. 7. kl. 14.30 Eftermiddagsmøde hos Anne Marie & Finn Najbjerg, Krokusvej 15. Emne: søndagens prædikentekst.

Fredag d. 9. – lørdag d. 10. Årsmøde i Skjern.

Tirsdag d. 13. kl. 19.30 Møde i Vinderslev Missionshus ved sømandsmissionær Johannes Christoffersen, Åbyhøj.

Tirsdag d. 20. kl. 19.30 Midsommerfest på Mausing Sportsplads ved Anne Marie V. Najbjerg.

Lørdag d. 24. – onsdag d. 28. Haderup Seniorbibelcamping.

Tirsdag d. 27. kl. 19.30 Samtalemøde hos Anna Grethe & Jens Larsen, Mausing Skolevej 13. Emne: Salmernes Bog kapitel 6.

Juli

Lørdag d. 1. til torsdag d. 13. Bibelcamping ved Lystruphave mellem Vrads og Bryrup.

Tirsdag d. 25. kl. 18.30(!) Fælleskørsel til Haderup bibelcamping. Taler: Robert Bladt, Børkop. Sang ved Tina Lynderup og Lene Jensen.

August

Tirsdag d. 1. kl. 19.30 Samtalemøde hos Lissy & Børge Stenholt, Liljevej 41. Emne: Apostlenes Gerninger kapitel 12

Tirsdag d. 8. kl. 18 Årsfest i Vinderslev Missionshus med fællesspisning. Tilmelding senest d. 1. august til Anna Grete Larsen på 23 39 19 66. Emne: ”*Mig er givet al magt i himlen og på jorden*”, - Video med Henrik Højlund.

Tirsdag d. 15. kl. 19.30 Samtalemøde hos Edith Eriksen, Tøndborgvej 43. Emne: Salmernes Bog kapitel 8.

Tirsdag d. 22. kl. 19.30 Møde i Vinderslev Missionshus ved Fritidsmissionær Peter Bo Christensen, Bording.

Mandag d. 28. kl. 19.30 Ethioperkreds hos Emma Sørensen, Anemonevej 4.

Torsdag d. 31. kl. 14.00 Sensommerstævne i Kjellerup menighedshus ved Thomas Kristensen, Hvide Sande. Emne: ”Velsignelsens røde tråd i Bibelen”.

Kl: 15.30 Møde ved cand.mag. Birthe Marie Kristensen, Hvide Sande. Emne: Mission på Madagaskar.

Kl: 19.30 Aftenmøde ved sognepræst Anders Kobbersmed, Aarhus.

Indre Missions aktiviteter består af møder i Vinderslev Missionshus, Ethioperkredsen og samtalemøder i private hjem. Enhver er velkommen til at være med.

Ethioperkredsen

Promissio (tidl. Dansk Ethioper Mission) forstår sig selv som en selvstændig organisation inden for Den Danske Folkekirke, der varetager en del af kirkens globale missionsopgave og ansvar. Promissio har missionærer i Etiopien og Liberia.

Omkring 15 personer på tværs af Kjellerup, Hinge og Vinderslev sogne samles ca. 8 gange om året for at være sammen om Promissio's arbejde. De fleste gange er møderne i private hjem.

Det begynder med en bibeltime, hvorefter der er nyhedsbreve fra en eller flere af de udsendte missionærer. En eller to gange om året er der møde i missionshuset med en taler fra Promissio.

Samtalemøde/bibelkreds

Et samtalemøde/bibelkreds er en aften, hvor mennesker mødes i et privat hjem til samtale og studie ud fra en tekst i bibelen. Det er også en aften med vægt på socialt samvær, fortrolighed og venskab. Møderne går på skift i hjemmene.

Kontakt til grupperne.

Brohuskredsen : 86 88 84 45

Mausingkredsen : 86 86 74 76

Bibelkreds 1: 86 88 82 49

Bibelkreds 2: 61 33 88 18



Velkommen i

BØRNEHJØRNET

Tirsdage kl. 16.15 - 17.30 i Vinderslev Sognehus.

For alle børn fra tre år og opefter. Vi begynder med lidt frugt og saft. Vi hører små fortællinger fra Bibelen, synger, maler og leger.

Børnehjørne-datoer: **30. maj, 6. juni, 13. juni, 20. juni, 15. august, 22. august, 29. august.**

D. 20. juni er der bål og midsommerstævne for hele familien på sportspladsen, Dalbakkevej 6, Pederstrup. Endeligt program følger senere.

Derefter er der sommerferie indtil tirsdag d. 15. august, så er vi klar igen.

Det koster kr. 75,- pr. barn om året i kontingent.

Forældre er altid velkomne til at være med.

**Få flere oplysninger hos Helle Frølund: 51 89 05 74
og Anne Marie Najbjerg: 61 77 74 54.**

Børnehjørnet er tilsluttet:



Kirkelige handlinger

Dødsfald

Vinderslev

03.02 Anna-Marie Bornemann Petersen, Vinderslev, urne nedsat på Vestre Kirkegård, Silkeborg

18.02 Arne Andersen, Malmhøj, Vinderslev, bisat fra Sejling Kirke 24.02

24.02 Karen Petersen, Malmhøj, Vinderslev, bisat fra Vestre Kapel, Silkeborg 02.03

15.03 Alex Persson, Malmhøj, Vinderslev, bisat fra Vestre Kapel, Silkeborg 22.03

23.03 Ole Farsø, Vinderslev, begravet fra Gødvad Kirke 30.03

25.03 Gerda Kirstine Jeppesen, Malmhøj, Vinderslev, begravet fra Vinderslev Kirke 31.03

10.04 Elna Kirstine Jeppesen, Malmhøj, Vinderslev, begravet fra Serup Kirke 19.04

Hinge

23.04. Olaf Jens Bitsch, Ans, begravet fra Hinge Kirke 29.04

Dåb

Hinge

02.04 Enya Marie Aakjær Josephsen

Vielser

Vinderslev

15.04 Betina Hedegaard Lange, Hasle og Jón Bech, Rønde

Hinge

08.04 Jette Thorup Clausen og Søren Bjerregaard Andersen, Kjellerup

Kommende kirkeblad

Næste kirkeblad udkommer omkring d. 1. september

Deadline på materiale til det er mandag d. 31. juli,

og det kan sendes til Mikael Holst Kongensholm på mik@km.dk.

Kirkelig vejviser

Sognepræst

Mikael Holst Kongensholm - Tlf.: 21 60 60 05

Mail: mik@km.dk

Mandag er fridag.

HINGE SOGN

Hjemmeside: www.hingesogn.dk

Menighedsrådsformand

Svend Erik Laursen - Tlf. 27 29 24 59

Mail: svende-laursen@hotmail.com

Kasserer

Gerda Hjorth - Tlf.: 86 88 66 33

Mail: hinge@post.opasia.dk

Kirkeværge

Bjarne Jacobsen - Tlf.: 30 27 63 31

Mail: l-b@fibermail.dk

Graver

Heidi Jeremiassen Jensen - Tlf.: 23 82 18 45

Mail: jeremiassenjensen@hotmail.com

Kirkesanger

Knud Erik Nebel - Tlf.: 86 88 61 98

Mail: nebel@energimail.dk

Organist

Marianne Skrydstrup - Tlf.: 24 92 18 92

Mail: msj1011@live.com

VINDERSLEV SOGN

Hjemmeside: www.vinderslevsogn.dk

Menighedsrådsformand

Jens Stenholt - Tlf.: 61 26 81 33

Mail: elly-jensstenholt@mail.dk

Kasserer

Jens Benner Larsen - Tlf.: 40 94 07 33

Mail: mausingskolevej13@gmail.com

Kirkeværge

Søren Vindum Holm - Tlf.: 86 88 82 24

Mail: ielh@dlgpost.dk

Graver

Morten Bitsch - Tlf.: 86 88 81 91 / 29 40 81 91

Mail: vinderslevkirke@mail.dk

Graver- og sognemedhjælper

Helle Frølund - Tlf.: 51 89 05 74

Mail: vinderslevkirke@gmail.com

Kirkesanger

Finn Najbjerg - Tlf.: 27 47 34 98

Mail: finn.najbjerg@indremission.dk

Afløser: Uffe Hansen og Nis Petersen

Organist

Marianne Skrydstrup - Tlf.: 24 92 18 92

Mail: msj1011@live.com

GUDSTJENESTER

Dag	Hinge	Vinderslev
Onsdag d. 31/5	17.30 Familiegudstjeneste	
4/6 Pinsedag	9.00	10.30
5/6 2. pinsedag	11.00 Fællesgudstjeneste på Vinderslevholm	11.00 Fællesgudstjeneste på Vinderslevholm
11/6 Trinitatis	11.00 Teltegudstjeneste i Nørskovlund	9.00 - nadver
18/6 1. søndag e. Trinitatis	9.00 - Erik Bjørn	10.30 - degnegudstjeneste v. Nis Petersen
25/6 2. søndag e. Trinitatis	Fælles med Vinderslev	9.00 - kirkekafe
2/7 3. søndag e. Trinitatis	9.00 - kirkekafe	10.30 (skriftemål kl. 10.15)
9/7 4. søndag e. Trinitatis	10.30 - Erik Bjørn	Fælles med Hinge
16/7 5. søndag e. Trinitatis	Fælles med Vinderslev	9.00 - Erik Bjørn
23/7 6. søndag e. Trinitatis	9.00	10.30
30/7 7. søndag e. Trinitatis	10.30	9.00
6/8 8. søndag e. Trinitatis	9.00 - kirkekafe	Fælles med Hinge
13/8 9. søndag e. Trinitatis	Fælles med Vinderslev	10.30
20/8 10. søndag e. Trinitatis	10.30	9.00 - kirkekafe
27/8 11. søndag e. Trinitatis	9.00 - Frede Møller	10.30 - Frede Møller

Afløser for sognepræsten

18. juni:
Erik Bjørn
erbj@km.dk
30 82 80 59

3-16. juli:
Erik Bjørn
erbj@km.dk
30 82 80 59

21-27. august:
Jørgen Løvstad
joelo@km.dk
53 29 69 35

Hvor intet andet navn er nævnt, er gudstjenesten ved sognepræst Mikael Holst Kongensholm.

Gudstjenester på Malmhøj

Gudstjenesterne på Malmhøj er også for andre ældre, der kunne have lyst til at være med.

Kørsel for beboere i Vinderslev kan arrangeres ved henvendelse til Lissi og Børge Stenholt, tlf.: 86 88 82 58.

Torsdag d. 1. juni kl. 15.00:
Johan Christian Nord

Torsdag d. 3. august kl. 15.00:
Mikael Holst Kongensholm