



Velsignet den mand, som stoler på Herren og tager sin tilflugt hos ham. Han bliver som et træ, der er plantet ved bækken.

Jeremias' Bog 17,7-8a

HINGE-VINDERSLEV KIRKEBLAD

34. ÅRGANG • MARTS • APRIL • MAJ 2017 • NR. 2



Hinge kirke

Ok. Hinge

Hvor dog Gud er god og viis!
Hvor er verden fager!
Hvor dog alt til Herrens pris
ånd og tanke drager!
Han har stort og småt på jord,
urten, som på marken gror,
form og farve givet.
Efter nat vi dagen nu
hilse vil med frejdig hu,
takke Gud for livet.

*(Den Danske Salmebog
nr. 721, vers 3.)*



Ny sognepræst

Jeg hedder Mikael Holst Kongensholm, og jeg er pr. 1. februar 2017 tiltrådt som ny sognepræst i Hinge og Vinderslev Sogne + 25% i Thorning, Grathe og Vium Sogne. Det er jeg meget glad for! Det er efterhånden nogle måneder siden, jeg fik at vide, at jeg skulle være præst her. I mellemtiden har jeg haft et dejligt vikariat i nabosognene Levring og Hørup og har på min vej til og fra Kjellerup krydset Hinge og Vinderslev sogne mange gange. I december har vi nabopræster dækket Hinge og Vinderslev mht. gudstjenester, og jeg tyvstartede derfor lidt i mit kommende job. Men nu er jeg for alvor i gang, og det er godt. Jeg glæder mig til at lære sognene og alle jer rigtig godt at kende! Jeg glæder mig til at møde jer i forskellige sammenhænge og til at høre jeres historier.



Hinge kirke

Ok. Hinge

Jeg kan jo passende begynde med mig selv. Jeg er født i 1979 og er i skrivende stund 37 år gammel. På en måde virker det som om, at mit liv har været én lang forberedelse til at blive præst netop her. Jeg har mere og mere nærmet mig, at det var det, jeg ville, og at det var lige her, jeg skulle være. Forhåbentlig i mange år.

Jeg er født i Vestjylland lidt nord for Skjern. Der voksede jeg op på en gård med forældre og 5 søskende, og jeg bærer stadig kærligheden til det landlige og naturen dybt i mig. Jeg rejste til København for at læse teologi og nåede at bo, studere og arbejde derovre i 13 år. I efteråret 2015 flyttede jeg til Silkeborg, hvor jeg havde mit første vikarjob som præst indtil maj 2016. Derefter blev jeg gift med min søde kone Lise, som jeg havde mødt et par år forinden. Vi bor nu i Aarhus og glæder os til at flytte til Hinge, når præsteboligen bliver bygget.

Vi glæder os begge til at slå rødder i sognene og til at tage del i livet der, både det folkelige og det kirkelige.

Lise er uddannet lærer og har arbejdet som lærer i Aarhus i 7 år. De sidste par år har hun været ved at tage en kandidatgrad i didaktik med

særligt henblik på dansk, og hun færdiggør sit speciale til juni. Derefter håber hun at finde et job et sted i Midtjylland. I fritiden nyder vi at løbe en tur, læse bøger og være sammen med mennesker.

Jeg er blevet præst, fordi jeg både er glad for Gud og mennesker. Som præst er det netop spændingsfeltet og mødet mellem Gud og mennesker, jeg skal arbejde med. Teologi og kristendom er vildt interessant, og jeg fascineres også dagligt over mennesker og deres utroligt forskellige livshistorier. Kirken er netop det sted, hvor teologi og kristendom, ja, hvor Gud møder hvert enkelt menneske og deres unikke livshistorie.

Derfor er det ikke kedeligt at være præst, men tværtimod spændende og berigende, fordi jeg også lærer utroligt meget om Gud og mennesker. Tænk at få lov til både at plante tanker og ord om Gud i mennesker og samtidig få lov til at lytte til deres tanker om livet og Gud.

Så lad os tales ved en dag. Jeg kommer gerne ud på besøg til en snak om livet og Gud, hvad enten det går helt godt, eller der er mørkere dage.



At slå rødder

Det er forårstid. Der er for alvor ved at komme liv i haven, og landmændene finder snart deres traktorer og plove frem. Nu skal jorden til at gøres klar. Nu skal der sås. Der skal puttes frø i jorden, som spirer og vokser op.

Det er vigtigt, at frøet spirer, og det er vigtigt for træer at have gode rødder. Hvis ikke de har gode rødder, hvor de kan hente næring og vand, vil de hurtigt visne og dø.

På samme måde er det med os mennesker. Vi har brug for gode rødder. Vi har brug for at indgå i kærlige relationer med familie og venner. Vi har brug for at blive set og elsket. Både som dem vi er, uden at vi behøver at ændre os for at blive elskelige. Men også som dem, vi kan blive. En god ven er også en, som ser, hvad du kan blive til, og viser dig gode kilder, som du kan hente næring fra.

Hvis man har boet i et område i lang tid, har man forhåbentligt slået nogle gode og dybe rødder; lært nogle gode og flinke mennesker at kende og blevet en del af rare fællesskaber.

Hvis ikke vi slår rødder, hvis vi kun lever på overfladen og ikke kommer ned i dybden, så visner vi. Så mister vi livsgnist og håbet. Så mangler vi modet til at stå op til en ny dag om morgenen og til at være noget for andre mennesker.

Hvad har du slået dine rødder i? Har du gode kilder, som du kan hente mening, kærlighed og livsmod fra?

Det håber jeg.

Nogle gange rokker livet os. Det stormer, og vi rystes af omvæltninger i livet. Det kan være en ny jobsituation eller en flytning. Måske mister vi en, vi holder af. Måske rammes vi pludselig af ensomhed eller opdager på anden måde, at de rødder, vi satte vores lid til, er blevet kappet over eller er gået til.

Så har vi brug for at have rødder, som når helt ned til grunden under vores eksistens. Gud.

Når vi bliver døbt, plantes vores rødder solidt i dåbens vand. Så bliver vi forbundet med den treenige Gud. Så får vi et sted, hvor vi kan hente næring, mening og mod resten af vores liv. Så får vi Gud som far, vi får Jesus som ven og frelser og Helligånden som livgiver. Vi bliver tæt forbundne med hele den treenige Gud og slår rødder dybt i Guds kilde af kærlighed og fællesskab.

Det betyder ikke, at vi ikke kan og skal slå rødder nye steder og på nye tidspunkter. Men det betyder, at så længe vi beholder de rødder, vi fik i dåben, så har vi netop overskud og energi til også at forbinde os med andre mennesker. Så har vi et sted, så har vi en Gud; en far, ven og livgiver, som giver vores liv mål og mening. Så har vi et sted, hvor vi får vores grundlæggende næring, og derfor kan vi bedre fokusere på at være noget for andre mennesker. Måske endda hjælpe dem med at slå gode rødder.

Mød kirken

De fleste ved nok, hvor kirken ligger. Både Hinge Kirke og Vinderslev Kirke står, hvor de har stået de sidste mange hundrede år. Men der er alligevel mange steder, du kan møde kirken. Et af dem læser du i nu. Det er **kirkebladet**. Her er der plads til lidt nyheder, gudstjenestelister, beretninger om, hvad der er sket de sidste måneders tid og meget andet. Indimellem finder præsten også på at skrive korte eller lange artikler om, hvad han er optaget af for tiden.

Et andet sted, du kan møde kirken, er **hjemmesiden**. Vinderslev Sogn har lige fået en ny fin hjemmeside, som du kan se på www.vinderslevsogn.dk, og Hinge Kirkes hjemmeside finder du som sædvanligt på www.hingesogn.dk. På hjemmesiderne vil der være endnu mere aktuelle nyheder og en del informationer om, hvordan du kan komme i kontakt med kirken i forbindelse med livets store begivenheder. Her kan du også finde kontaktoplysninger på menighedsrådene og præsten. Hjemmesiderne er fyldt med historier, baggrundstof og billeder af vores to smukke kirker, som hver har deres spændende historie og inventar.

På hjemmesiderne kan du altid finde søndagens prædiken, hvis ikke du lige fik det hele med, eller var forhindret i at komme til søndagens gudstjeneste.

Hinge og Vinderslev Sogne har lige fået en side på **facebook**. Adressen er <https://www.facebook.com/hingeogvinderslevkirker>

Her vil der flere gange om ugen komme opslag om kommende gudstjenester og begivenheder

i kirken, og der vil blive lagt en lille forsmag ud på søndagens prædiken. Indimellem vil der også blive vist billeder af vores skønne kirker, som de tager sig ud på forskellige tider af året.

Har du gode idéer til, hvad kirkens facebook-side ellers skal bruges til, så kontakt endelig præsten.

Du kan også møde kirken pr. **telefon/e-mail/brev**. De gode gamle kontaktformer. Præsten er som regel at træffe på 21606005 eller mik@km.dk, og jeg kommer gerne ud på besøg, hvis du har brug for en snak eller en bøn. Når præsteboligen i Hinge er klar, er du også velkommen til at kigge forbi mit kontor der. Jeg regner med at anskaffe behagelige sofaer og er leveringsdygtig i god kaffe og lyttende ører.

Selvfølgelig kan du også møde kirken **søndag formiddag**. Vi vil gøre vores bedste for, at gudstjenesten og kirkerummet er et sted, hvor der er rart og godt at være, og hvor du føler, at der bliver talt et sprog, der er til at forstå.

For nogle er søndag formiddag måske et dårligt tidspunkt. Andre er ikke helt fortrolige med den traditionelle danske højmesse.

Så derfor stiller jeg nu et par åbne spørgsmål: Hvor vil du ellers gerne møde kirken? Hvad skal og kan kirken? Skal vi have andre slags gudstjenester? Skal vi mødes på andre tidspunkter? Kirken vil gerne møde dig!

Hiv gerne fat i mig eller en fra menighedsrådene og kom med dine tanker.

Velkomst fra menighedsrådene

Hinge, Vinderslev, Thorning, Grathe og Vium kirker vil gerne byde præsteparret Lise og Mikael Holst Kongensholm hjertelig velkommen i stillingen som sognepræst i de 5 sogne. Vi

glæder os til samarbejdet, som vi håber bliver langt og godt.

*Hilsen
Menighedsrådene*

Familiegudstjenester

Både i Hinge og Vinderslev Kirke er der jævnligt gudstjenester, som på en særlig måde er **for hele familien**. De indeholder en blanding af salmer og børnesange, en bibelfortælling helt i børnehøjde og andre indslag, som ikke plejer at være i en normal højmesse. Typisk er der også noget godt at spise og en spændende aktivitet efter gudstjenesten.

I foråret 2017 er det følgende datoer:

Fastelavnssøndag d. 26. februar kl. 14.00 i Vinderslev Kirke med efterfølgende tønde-

slagning, saftvand, kaffe og fastelavnsboller. Temaet for gudstjenesten er ”Den hvide dragt”.

Onsdag d. 8. marts kl. 17.30 i Hinge Kirke med efterfølgende mad og aktiviteter for børn og voksne. Temaet for gudstjenesten er ”Fugle og fuglereder”.

Palmesøndag d. 9. april kl. 10.30 i Vinderslev Kirke er der familiegudstjeneste, som samtidig også er afslutning på minikonfirmandforløbet. Bagefter er der spisning.

Fælles påskearrangementer i Kjellerup og omegn

Igen i år er der mulighed for at komme til lidt anderledes arrangementer i påsken i kirkerne i Kjellerup-området. Udover gudstjenesterne på de mere normale tidspunkter, er der også en række muligheder for forskellige slags gudstjenester, en koncert og en pilgrimsvandring. Læs mere om arrangementerne på kirkernes hjemmesider.

Palmesøndag: Grathe: Kl. 19.00: Lutherkoncert

Skærtorsdag: Ans: Kl. 17.00 i Ans Sognehus: Gudstjeneste hvor nadveren fejres i forbindelse med et let måltid.

Vium: Kl. 17.00: Gudstjeneste med efterfølgende spisning.

Langfredag: Grathe: Kl. 19.00: Stillegudstjeneste

Påskedag: Hinge: Kl. 7.30: Påskemorgensang med morgenmad bagefter (og gudstjeneste kl. 9.00).

2. Påskedag: Hørup: Kl. 12.00: Pilgrimsvandring.

Levring: Kl. 19.00: Rytmask gudstjeneste

I Hinge og Vinderslev Sogne er vores bidrag en påskemorgensang i Hinge kl. 7.30 påskedag. Nogle steder har man tradition for at stå op med solen påskedag og fejre Jesu opstandelse. Vi venter til kl. 7.30 og markerer det med at synge nogle af påskens mange dejlige salmer. Hvis vejret tillader det, vil morgensangen foregå udendørs. Efterfølgende er der morgenmad i K-huset og påskegudstjeneste i Hinge Kirke kl. 9.00

På vandring mod påske

Længselstid (Fasten)

Nogle gange mangler vi vores briller. Andre gange mangler vi en at spille skak med eller en at flette fingre med. Vi kan mangle alle mulige forskellige ting, og som regel irriteres vi over mangler. Tit køber vi os til det, vi mangler, eller det, vi tror, vi mangler. Men vi ender som regel med at finde ud af, at der så bare er noget andet, vi mangler, virkelig har brug for og bare må have!

Derfor kan det virke nærmest forrykt, når nogle mennesker frivilligt skaber mere mangel i deres liv. Vælger at købe færre ting, vælger at smide tv'et ud, vælger at deaktivere facebook, vælger at leve i cølibat. Men de mennesker har forstået et sandt regnestykke; ”less is more”, mindre er mere. Når man har mindre, så bliver det mindre, man har, til mere. Det bliver vigtigere, og man kan måske begynde at glæde sig mere over det og takke for det. Samtidig skaber man plads i sit liv. Plads, som man kan fylde med godt indhold.

Fastetiden er netop tiden, hvor vi skaber mangel i livet. Frigør plads, rydder ud i aktiviteter og ting, så en anden mangel, en større mangel, kan få mere plads. Manglen på Gud; længslen efter at vi må fyldes af noget større og sandere end os selv og vores egne behov. Gud.

Spisetid (Skærtorsdag)

Mange af os begynder næsten helt automatisk at savle, når vi tænker på mors mad. Måske var den ikke objektivt set bedre end den mad, vi selv laver i dag. Men vi forbinder den også med den trofasthed og kærlighed, som gjorde, at mor troligt stod i køkkenet hver aften og lavede maden. Hun gav sin tid, hun sled næsten sine hænder op med kartoffelskræller og brændte sig nok mere end én gang på

kalkunen i ovnen. Når vi spiste hendes mad dengang, og når vi spiser vores egen mad i dag, nyder vi frugterne af madlavningens slid og frugterne af jorden. Samtidig er måltidet det perfekte sted til fællesskab. Når vi spiser sammen, kan vi næsten ikke undgå at snakke og se hinanden. Alt andet virker unaturligt.

Skærtorsdag i påskeugen fejrer vi, at Jesus er ved at forberede et måltid til os. Ikke et med kartofler og kalkun, men et af kød og blod. Sig selv. Næsten bestialsk og absurd. Han er i gang med at tilberede sit eget legeme og lade os få frugterne af det: mening, fylde, evigt liv, håb, glæde, fællesskab. Han indbyder alle til dette måltid.

I, som er trætte: Værsgo og spis. I, som er beskidte: Værsgo og spis. I, som føler jer helt forkerte: Værsgo og spis. Når vi spiser ham, i nadveren i gudstjenesten, bliver vi ét med ham, vi bliver til hans legeme, kirken, og får fællesskab med alle andre, som føler sig trætte, beskidte og forkerte.

Dødstid (Langfredag)

Jeg har en tilbagevendende drøm, hvor jeg løber op ad en bakke. Men mine ben er trætte, og jeg kommer ingen vegne. For at komme hurtigere frem tager jeg hænderne til hjælp, men selvom jeg graver dem ned i jorden, kommer jeg ikke hurtigere frem. I stedet ligner jeg nærmere en, som kravler på alle fire, tynget ned. Jeg ved ikke, hvad drømmen betyder, men den kan være et billede på, hvordan livet nogle gange føles. Vi ønsker kun at flygte, men vi er trætte, og vores egne og andres byrder tynger os ned. Til sidst har vi måske kun lyst til at dø.

Langfredag blev Jesus en del af min drøm.

Han bærer mine byrder, ja, alles byrder, op ad bakken Golgata. Han tynges, han vakler og må tage hænderne til hjælp. Til sidst hænges han på korset og dør under alle vores byrder og alt det, som holdt os nede. Det fjernes fra os, og vi kan rette os op. Vi er blevet befriede fra dem, men han kalder os også til at dø. Dø fra at ville tage byrderne på os igen. Dø fra selv at ville klare livet. Dø, og i stedet begynde et nyt liv sammen med ham. I det liv kommer der sikkert svære bakker igen, som skal bestiges, men nu er vi ikke alene om opstigningen. Vi har følgeskab af ham, som kender til at kravle på alle fire, kender til smerte og død.

Sørgetid (Påskelørdag)

Vi står ved en ny grav. Vi kigger på et forlist forhold. Vi brænder risengrøden på. I sådanne situationer reagerer vi forskelligt. Nogle skriger og græder højt. Andre står med tørre øjne i sammenbidte ansigter, men mærker måske ikke de store følelser. For nogle bliver sorg en følgesvend hele livet, for andre forsvinder den mere eller mindre efter noget tid. Vi forholder os forskelligt til sorgen, men langt de færreste går gennem livet uden at støde på den. Sørgetider er lidt ligesom ventetider; vi føler os magtesløse. Vi kan ikke gøre noget, bare være. Føle. Græde. Bide ansigtet endnu mere sammen.

Kirkens historie er fyldt med tårer og sammenbidte ansigter. Mennesker, som har råbt og skældt Gud ud og måske forladt ham. Mennesker, som har bidt sorgen i sig eller søgt trøst hos Gud midt i smerten. Langfredag og lørdag er sørgedage. Jesus er død. Guds søn er død. Hvis noget burde fremkalde sorg og tårer, så er det det. Det overgår vores forstand, at Gud kan dø. Uanset hvordan vores gudsbillede er, så indgår dødelighed nok i de færreste

af dem. Men Jesus, Guds søn, kunne dø. Og døde helt. Som den ultimative solidaritets-handling med os dødelige mennesker. Det er sørgeligt, men samtidig kærlighed, når den er smukkest og mest ekstrem.

Levetid (Påskedag)

Morgener kan være forskellige. Friske, tunge, trætte eller sprællevende. Ligesom barndommen betyder meget for, hvordan vi bliver som voksne mennesker, kan en morgens stemning også have stor indflydelse på, hvilken stemning dagen får. Men selv den dårligste morgen er stadig en morgen. En ny dag. En ny start. Liv. Nogle har kaldt natten og søvnen den lille død. Når vi lægger os til at sove overgiver vi os på en måde til mørket, til hvilen og til troen og håbet på, at vi vågner op igen næste morgen. Måske ikke friske. Men stadig levende. En ny dag venter forude og den kalder os ud af vores natlige dynegrav. Vi ruller persienerne op og kigger ud.

Langfredag overgav Jesus sig til mørket, hvilen og den store død. Påskemorgen blev stenen rullet fra hans grav, og han trådte ud. Genopstået, lige vågnet fra dødens dyne. Han har sikkert kigget nysgerrigt ud på lyset og verden uden for, takket sin himmelske far i et par minutter og så gået videre på sin mission.

Ligesom vi kaldes til at dø med Jesus, så kaldes vi også til at genopstå med ham. Bibelen kalder det forskellige ting; tro, genfødsel, omvendelse. Vi vågner op til en ny virkelighed, en ny morgen. Det gamle døde liv er ovre, og et nyt liv venter. Det er en god morgen.

Hinge

Menighedsrådets konstituering

Formand: Svend Erik Laursen

Næstformand: Inger Døssing

Kasserer: Gerda Hjorth

Kontaktperson: Mogens Jensen

Kirkeværge: Bjarne Jacobsen

Husstandsindsamling aflyst

Husstandsindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp i Hinge Sogn d. 12. marts 2017 er aflyst. Der vil blive mulighed for at give en gave til gudstjenesten.

Vil du samle ind, er der mulighed for at gøre det fra Kirkecenteret i Kjellerup.

Voksenprogram KFUM og KFUK i Hinge



Et væld af spændende og gode tilbud
www.facebook.com/kfumogkfukihinge

Bedegruppe 17-18 og åbent værksted 19-21 Hver onsdag.

Åben onsdag = bedegruppe, åbent værksted, åben Mokken (Hygge, snak, spil, krea og kaffe m.m.) og **aftensang kl. 21-21.15** Hver anden onsdag, **ulige uger.**

Litteratur og film kl. 19.00 - ? Ca. én gang i mdr.

Marts:

- Onsdag d. 1. ÅBEN ONSDAG
Onsdag d. 8. 17.30 – 19.15: Familie-
gudstjeneste
Onsdag d. 15. ÅBEN ONSDAG
Litteratur og filmgruppe
Onsdag d. 22. Bedegruppe + Åbent
værksted
Onsdag d. 29. ÅBEN ONSDAG

April:

- Tirsdag d. 4. 19.30: Voksenaften v.
Jozef Davidsen
Onsdag d. 5. Bedegruppe + Åbent
værksted
Onsdag d. 19. Bedegruppe + Åbent
værksted
Litteratur og filmgruppe
Onsdag d. 26. ÅBEN ONSDAG

Vinderslev

Menighedsrådets konstituering

Formand: Jens Stenholz
Næstformand: Birgit Thomsen
Kasserer: Jens Benner Larsen

Kontaktperson: Lisbeth Nyrup Christensen
Kirkeværge: Søren Vindum Holm
Sekretær: Knud Friis

Eat & Meet

Et nyt tiltag i Vinderslev Sognehus
Eat & Meet – for børn fra 3. klasse til og med
8. klasse.

Første gang bliver fredag d. 28. april 17.30-
20.00.

En aften med:

Fællesspisning, film, løb og noget om påske.
Kom og vær med i et spændende fællesskab
sammen med andre. Vi finder på sjove ting, og
der bliver plads til hygge, spil, leg, mm.

Næste Eat & Meet-aften bliver fredag d. 15.
september.

Der udsendes særskilt indbydelse i april må-
ned.

*Hvis du vil vide mere, så kontakt:
Helle Frølund: 51890574
Anne Marie Najbjerg: 61777454
Eller se på kirkens hjemmeside.*



Velkommen i

BØRNEHJØRNET

Hver tirsdag kl. 16.15 - 17.30 i Vinderslev Sognehus.

For alle børn fra tre år og opefter. Forældre er altid velkomne til at være med.

Vi begynder med lidt frugt og saft. Vi hører små fortællinger fra Bibelen,
synger maler og leger.

**Ledere er: Anne Marie Vejen Najbjerg, tlf.nr. 86 88 97 77 og
Helle Bräuner Frølund, tlf.nr. 51 89 05 74.**

Børnehjørnet er tilsluttet:



Minikonfirmander & konfirmander

Minikonfirmanderne er begyndt. Der er en god flok, og frem mod afslutningen palmesøndag kigger de nærmere på påskens begivenheder gennem bibelfortælling og leg.

Konfirmandundervisning er kommet godt i gang efter julepausen. Vi lagde ud med at del-

tage i en god konfirmanddag i Viborg d. 1. februar sammen med en masse andre konfirmander fra området. Præst og konfirmander har nu nogle måneder til at lære hinanden og Gud bedre at kende, inden konfirmationen d. 7. maj.

Indre Mission i Vinderslev

Marts

Tirs.d.7. kl. 19.30 Samtalemøde hos Agnethe Jensen, Liljevej 41, Apg. 8

Tirs.d.7. kl.19.30 Samtalemøde hos Bodil & Jakob Lundgaard, Lundgårde 11, Mark.16

Tirs. d.14. kl. 14.30 Eftermiddagsmøde i Vinderslev Missionshus v. Pastor Jørgen Løvstad, Thorning: "Min vej til præstegerningen"

Tors. d.16. kl. 19.30 Kredsmøde/Forårsmøde i Karup Missionshus v. missionær Chr. P. Olsen, Ejstrupholm: "Guds skabermagt + vor selvforståelse"

Tirs. d. 21. kl. 19.30 Møde / sangaften v. Hedenstedkoret i Vinderslev Missionshus

Tirs. d. 28. kl. 19.30 Møde i Vinderslev Missionshus om Tanzania og Brødremenighedens arbejde v. missionær Elmo Knudsen, Christiansfeld

April

Tirs. d.4. kl. 19.30 Møde i Vinderslev Missionshus. Markusevangeliet genfortalt af læge Knud Jakobsen, Ulfborg. Emne: Peter - "fortvivlelse og tro"

Tors. d.6. kl. 19.30 Samtalemøde hos Lissy & Børge Stenholt, Liljevej 41. Apg. 9

Mand. d. 24. kl. 19.30 Ethioperkreds hos Inge & Frede Møller, Kærsangervej 22, Ans

Tirs. d. 25. kl. 19.30 Møde i Vinderslev Missionshus v. forstander Jens Dam, Hedemølle Efterskole

Maj

Tirs. d. 2.kl. 19.30 Foredrag i Vinderslev Missionshus v. Frede Møller, Ans

Tirs./onsd. 9.-10. Seniorlejr på Kjelsølejren v. Ans. Se særskilt program.

Tirs. d.16. Udflugt til Skive ny Missionshus. Samkørsel kl.18.30 fra Vinderslev Missionshus. Kaffe 20 kr. **OBS.** Tilmelding 40 60 04 53 / 86 88 85 18, gerne senest d. 13. maj.

Ons. d. 17. kl. 14.30 Eftermiddagsmøde hos Anne Marie & Finn Najbjerg, Krokusvej 15. Emne: Søndagens tekst.

Tirs. 23. kl. 19.30 Møde i Vinderslev Missionshus v. missionær Preben Sørensen, Viborg.

Mand. d. 29. kl. 19.30 Ethioperkreds hos Else Bjerre Hansen, Vinderslevholmvej 5.

Tirs.30. kl. 19.30 Samtalemøde hos Alice & Uffe Hansen, Hesselskovvej 11.

Kirkelige handlinger

Dødsfald

Vinderslev

16.11. Knud Ulrik Vilstrup Sørensen, Malmhøj Vinderslev, begravet fra Vinderslev Kirke 19.11

06.12. Gerda Jensine Greve, Malmhøj Vinderslev, bisat fra Alderslyst Kirke 09.12

14.12. Egon Sørensen, Malmhøj Vinderslev, bisat fra Gødvad Kirke 20.12

28.12. Thomas Hedegaard, Malmhøj Vinderslev, begravet fra Grønbæk Kirke 05.01

16.01. Marie Jensine Jørgensen, Malmhøj Vinderslev, begravet fra Thorning Kirke 21.01.

18.01. Svend Aage Sørensen, Malmhøj Vinderslev, begravet fra Sjørsløv Kirke 04.02

Hinge

03.12.2016 Jette Busk Madsen, Nørskovlund, bisat fra Thorning Kirke 08.12

05.12.3016 Anders Hartvig Hartvigsen, Frausing, begravet fra Grønbæk Kirke 08.12

Dåb

Vinderslev

13.11 Lasse Lyngby Svendsen

20.11 Ida Maria Petersen

27.11 Tim Thorup Norden

22.01 Pelle Rydén Schmidt

Hinge

04.11 Naya Maria Træholt List

Vielser

Hinge:

19.11. Kirsten Anne Bennekov og John Løvstad (kirkelig velsignelse)

Kommende kirkeblad

Næste kirkeblad udkommer omkring d. 1. juni 2017.

Deadline på materiale til næste kirkeblad fredag d. 28. april 2017,

og det kan sendes til Mikael Holst Kongensholm på mik@km.dk

Kirkelig vejviser

Sognepræst

Mikael Holst Kongensholm - Tlf.: 21 60 60 05

Mail: mik@km.dk

Mandag er fridag.

HINGE SOGN

Hjemmeside: www.hingesogn.dk

Menighedsrådsformand

Svend Erik Laursen - Tlf. 27 29 24 59

Mail: svende-laursen@hotmail.com

Kasserer

Gerda Hjorth - Tlf.: 86 88 66 33

Mail: hinge@post.opasia.dk

Kirkeværge

Bjarne Jacobsen - Tlf.: 30 27 63 31

Mail: l-b@fibermail.dk

Graver

Heidi Jeremiassen Jensen - Tlf.: 23 82 18 45

Mail: jeremiassenjensen@hotmail.com

Kirkesanger

Knud Erik Nebel - Tlf.: 86 88 61 98

Mail: nebel@energimail.dk

Organist

Marianne Skrydstrup - Tlf.: 24 92 18 92

Mail: msj1011@live.com

VINDERSLEV SOGN

Hjemmeside: www.vinderslevsogn.dk

Menighedsrådsformand

Jens Stenholt - Tlf.: 61 26 81 33

Mail: elly-jensstenholt@mail.dk

Kasserer

Jens Benner Larsen - Tlf.: 40 94 07 33

Mail: mausingskolevej13@gmail.com

Kirkeværge

Søren Vindum Holm - Tlf.: 86 88 82 24

Mail: ielh@dlgpost.dk

Graver

Morten Bitsch - Tlf.: 86 88 81 91 / 29 40 81 91

Mail: vinderslevkirke@mail.dk

Graver- og sognemedhjælper

Helle Frølund - Tlf.: 51 89 05 74

Mail: vinderslevkirke@gmail.com

Kirkesanger

Finn Najbjerg - Tlf.: 27 47 34 98

Mail: finn.najbjerg@indremission.dk

Afløser: Uffe Hansen og Nis Petersen

Organist

Marianne Skrydstrup - Tlf.: 24 92 18 92

Mail: msj1011@live.com

GUDSTJENESTER

Dag	Hinge	Vinderslev
5/3 1. Søndag i fasten	10.30	9.00
Onsdag d. 8/3	17.30 Familiegudstjeneste	
12/3 2. Søndag i fasten	9.00 + kirkekaffe Indsamling Folkekirkeens Nødhjælp	10.30 Indsamling Folkekirkeens Nødhjælp
19/3 3. Søndag i fasten	Ingen gudstjeneste	9.00 + nadver + kirkekaffe
26/3 Midfaste	9.00 – Erik Bjørn	10.30 – degnegudstjeneste v. Finn Najbjerg
2/4 Mariæ bebudelse	10.30	9.00
9/4 Palmesøndag	9.00	10.30 minikonfirmandafslutning + spisning bagefter
13/4 Skærtorsdag	20.30	19.00
14/4 Langfredag	10.30	9.00
16/4 Påskedag	7.30 påskemorgensang + morgenmad 9.00 + nadver Indsamling KFUM&K	10.30 Indsamling KFUM&K
17/4 2. Påskedag	Ingen gudstjeneste	9.00
23/4 1. Søndag efter påske	9.00 – Jørgen Løvstad	10.30 – degnegudstjeneste v. Finn Najbjerg
30/4 2. Søndag efter påske	10.30	9.00 – Frede Møller + kirkekaffe
7/5 3. Søndag efter påske	9.00 konfirmation	10.30 konfirmation
Fredag d. 12/5 Store Bededag	10.30	19.00 – Varme hveder i sognehuset bagefter
14/5 4. Søndag efter påske	9.00 – Jens Bisgaard	10.30 – Jens Bisgaard
21/5 5. Søndag efter påske	10.30 – Frede Møller Indsamling KLF: Kirke og medier	9.00 skriftemål 8.45 Indsamling KLF: Kirke og medier
Torsdag d. 25/5 Kristi Himmelfartsdag	9.00 + kirkekaffe	10.30
28/5 6. Søndag efter påske	10.30	9.00

Hvor intet andet navn er nævnt, er gudstjenesten ved sognepræst Mikael Holst Kongensholm.

Gudstjenester på Malmhøj

Gudstjenesterne på Malmhøj er også for andre ældre, der kunne have lyst til at være med.

Kørsel for beboere i Vinderslev kan arrangeres ved henvendelse til Lissi og Børge Stenholt, tlf.: 86 88 82 58.

Torsdag d. 2. marts kl. 15.00: Johan Christian Nord
Torsdag d. 6. april kl. 15.00: Mikael Holst Kongensholm
Torsdag d. 4. maj kl. 15.00: Mikael Holst Kongensholm
Torsdag d. 1. juni kl. 15.00: Johan Christian Nord